

50 inspirerende quotes



(voor als je het even nodig hebt)

Jackles

50 wijze uitspraken van echt wijze mensen.
Voor als je inspiratie nodig hebt, op andere
gedachten gebracht wilt worden of gewoon
om af en toe eens in te kijken.

Verzameld door Jackles. Voor jou.

Veel plezier en inspiratie gewenst!

Het lijkt altijd onmogelijk, tot iemand het doet.

(Nelson Mandela)

Met zorgen over morgen verpruts je de dag van vandaag.

(Janis Joplin)

Do or do not, there is no try.

(Yoda)

De enige reden van ons bestaan is de mensheid te dienen.

(Lev Tolstoj)

Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen.

(Martin Luther King)

'Goed gedaan' voelt beter dan 'Goed gezegd'.

(Benjamin Franklin)

Wie rent, loopt het risico op verliezen. Maar als je niet eens begint met rennen, heb je bij voorbaat al verloren.

(Barack Obama)

De beste manier om iets te leren is om het te doen.

(Richard Branson)

De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.

(Socrates)

Ik heb niet gefaald. Ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.

(Thomas Edison)

Een reputatie bouw je niet op met toekomstige beloftes.

(Henry Ford)

De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek.

(Vidal Sassoon)

Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.

(Winston Churchill)

Werk samen met mensen van wie je iets kunt leren.

(Pharrell Williams)

Je mag elke dag opnieuw beginnen.

(Louise L. Hay)

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.

(John F. Kennedy)

Leef alsof je morgen zult sterven. Leer alsof je voor altijd zult leven.

(Mahatma Gandhi)

Maakt u zich geen zorgen over morgen, want de zorgen van morgen komen vanzelf. De problemen van nu zijn voldoende voor vandaag.

(Jezus van Nazareth)

Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn.

(Gerrit Komrij)

Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.

(Khaled Hosseini)

We zijn allemaal amateurs. Het leven is te kort om professional te worden.

(Charlie Chaplin)

Het leven is als een bos: rechtdoor kan nooit.

(Oleg Popov)

Het is toch waanzin dat mensen het leven zien zoals het is, en niet zoals het zou moeten zijn?

(Georges Simenon)

Het leven is als het zingen van een lied dat je niet gerepeteerd hebt.

(Josh Whedon)

Er zijn twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.

(Albert Einstein)

Alles wat je je voor kunt stellen, is echt.

(Pablo Picasso)

Elk moment is jouw leven, dus geniet van elk moment om volledig van je leven te genieten.

(Debasish Mridha)

Uiteindelijk gaat het maar om drie dingen: hoeveel je liefhad, hoe vriendelijk je leefde en hoe gracieus je de dingen losliet die niet voor jou bestemd waren.

(Boeddha)

Op vakantie zie je dat het leven toch anders bedoeld was.

(Loesje)

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.

(Konrad Adenauer)

Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.

(Marcus Aurelius)

De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken.

(Erich Fromm)

Ik heb geen carrière. Ik heb een leven.

(Benjamin Zander)

Zeg geen 'ja', als je eigenlijk 'nee' bedoelt. Zeg geen 'misschien' als je eigenlijk 'nooit' bedoelt. Je kunt geen andere mensen pijn doen met jouw beslissingen. Alleen jezelf.

(Paulo Coelho)

Als je leeft moet je met het leven bezig zijn, niet met de dood.

(Karel Appel)

Het resultaat van je conformeren is dat iedereen je leuk vindt, behalve jijzelf.

(Rita Mae Brown)

Iemand anders willen zijn is zonde van degene die je bent.

(Kurt Cobain)

Als je uit de storm komt, ben je niet meer dezelfde als toen je erin terecht kwam. Maar dat is juist de kracht van die storm.

(Haruki Murakami)

Als je toch ergens over wilt twijfelen, twijfel dan over de grenzen van je mogelijkheden.

(Don Ward)

Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.

(Horatius)

Wat voor ons ligt, is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen.

(Henry David Thoreau)

Als je niet uitkijkt, blijf je je leven lang voorbereiden.

(Remco Campert)

Wacht niet tot morgen om de mensen die je liefhebt te zeggen dat je van ze houdt.

(Valeer Deschacht)

Je kunt beter niets doen, dan druk zijn met niets.

(Lao Tzu)

Waar geluk hangt niet af van erkenning van anderen.

(Gangaji)

Stress ontstaat als het denken zich verzet tegen dat wat is.
(Dan Millman)

Je kunt geen mensen redden, je kunt ze alleen liefhebben.
(Anaïs Nin)

Het regende niet toen Noah de ark bouwde.
(Howard Ruff)

Doe iets met overgave, of doe het niet.
(Rosa Nouchette Carey)

Het gras is groener waar je het water geeft.
(Neil Barringham)

www.jackles.com

© Jackles 2020